

D'N DWARSE FAANTEKRAANT 2022



Carnavals Organisatie Raamsdonksveer

VOORWOORD VAN DUN VURZITTER

En toch zain wai nie te houwe...!!

Na een jaar vol alternatieven, wat overigens erg leuk was... hoopten we allemaal op een carnaval zoals vanouds... misschien wel tegen beter weten in. En ja dat blijkt. We begonnen meer dan voorspoedig met de Jeugdraadverkiezing en een nieuwe traditie van Prinseroile oep de kiosk. Wat een feest en wat een vette onthulling van onze Prins Jacobus d'n 26e.

Direct daarna scherpten de regels aan en draaiden de raderen weer voor alternatieven. Werd het uitstel van d'n Oeptocht, het blèren enz enz... Nee want wai zain nie te houwe!

De voorbereidingen voor Carnaval Oep d'n Dam gingen van start, een alternatief programma voor ons sauweldigala werd bedacht, wederom veel in digitale weergave (behalve deze weer fraaie Kraant) en toch misschien ook nog wel iets met een drankje in de horeca. Want bij het schrijven van dit stuk, zijn de regels iets versoepeld. Hoe dan ook... wai vieren altijd Carnaval en zain nie te houwe!

Hoe dan ook in welke vorm het zijn moge...veel leut!!



COLOFON

D'n Dwarse Faantekraant met De Snotpin is een uitgave van: Carnavals Organisatie Raamsdonksveer.
Postbus 335, 4940 AH, Raamsdonksveer
faantekraant@de-cor.nl

Facebook:

Dn Dwarse Faantekraant
CORfaantelaand

Instagram:

dn_dwarse_faantekraant
c.o.raamsdonksveer

Redactie en oepmaak:

Louise Schneider
Manon Loonen
Marga Loonen
Marcia Jansen
Roland Hovers
Mendy van Seeters

Tekst & Illustraties:

Jan Marcelissen
Dianka Blankers
Kristel Zijlmans

Scannen illustraties:

Copyshop Raamsdonksveer

Foto's:

Dank aan allen voor ingezonden foto's!
Ad v.d. Kieboom
Hans en Carla v.d. Haar
Dennis ter Beek

Distributie:

De Faantekraantbezorgers

Verzorgingsgebied:

De Faantekraant wordt gratis huis aan huis verspreid in 't Faantelaand. Van 't Sandoel tot oan de Kaant, van Kloster tot Kluster enzovoort, enzovoort.

Jaargang 47, 1e druk:

februari 2022, oplage 5800.

Ginne Kraant gehad?

faantekraant@de-cor.nl



PRINS JACOBUS D'N 26^E

Beste Faanten en Faantinnen,

Carnaval 2022 staat voor de deur en wat hebben we er zin in. Het motto geeft elk jaar richting aan de invulling van carnaval. Maar dit jaar voelen we het motto daadwerkelijk in alle vezels van ons lichaam. De grote vraag is .. Hoe? Helaas geen optocht, jammer maar een moeilijk en dapper besluit. Horeca beperkt open...!?

Alle voorbereidingen komen nu bij elkaar, er is met veel creativiteit in de commissies en door de COR een programma gemaakt. Ook al blijven we dit jaar weer oep d'n dam, iedereen staat te trappelen om met elkaar samen carnaval te vieren. Het zou geweldig zijn als ik jullie in ieder geval Oep d'n Dam een boks kan geven. Het zou nog mooier zijn als we in een van de kroegen een glas kunnen heffen.

Nu is de tijd gekomen om met elkaar Carnaval te gaan vieren. Ik ben trots dat ik prins ben van het Faantelaand en extra bijzonder is het, dat juist dit jaar het Carnaval gevierd wordt zoals het nog nooit gevierd is!

Prins Jacobus d'n 26e



WAI BLAIVE

Oep d'n Dam

In december 2020 begon het toch te kriebelen. Ondanks sombere vooruitzichten dat carnaval in 2021 niet kon worden gevierd, kwamen enkele dur gewinterde carnavalsvierders bij elkaar voor een alternatief carnaval. En deze plannen werden verder uitgewerkt en resulteerden in 'Carnaval oep d'n Dam'. De hoogtijdag van 't Faantelaand, carnavalszondag was er eentje zoals carnaval moet zijn. Een laag sneeuw, strakblauwe hemel en overal felle carnavalskleuren. Muziek van de SLOG was overal te horen en Faantinnen en Faanten hosten zich op eigen dammen warm. Het alternatieve carnaval was een doorslaand succes voor één jaar, althans, dat was de gedachte.

Helaas is het ook dit jaar niet mogelijk om carnaval te vieren zoals we gewend zijn. Misschien kan het iets soepeler, maar toch weer geen Oeptocht dur de straote van 't Faantelaand, geen volgepakte cafés, sawelavonden en andere activiteiten. Het blijft ook in 2000 en 2x11 Oep d'n Dam feest vieren. Toch zit de Carnavalsorganisatie Raamsdonksveer (de COR) niet stil. Met veel handjes is het weer gelukt om een alternatief carnavalsprogramma neer te zetten,...**want we zèn nie te houwe.**





AGENDA

2022



19 februari	Hele dag	Versieren van de dammen en daik in 't Faantelaand
19 februari	20.11 uur	Uitzending van 'De minst loempe méés' bij de SLOG
20 februari	13.41 uur	De dorstige Faantetocht (onder voorbehoud)
27 februari	13.41 uur	Start Carnaval Oep d'n Dam
1 mrt	18.30 uur	Faantekarretjestocht en Destaggenavond (afhankelijk van de maatregelen)



EEN BOUWHAL IN BOUWSTOP...



In oktober gaat ie open... vaak staan de bouwers dan al in de startblokken om volop aan de gang te gaan. Kenmerk van bouwhal De Pontonnier is dat er vanaf dat moment altijd wel iemand bezig is en hoe dichter we richting carnaval komen, hoe drukker het wordt...

Van niets iets maken, letterlijk van de tekenafel naar de praktijk. Van papier via staal, lassen, slijpen, vormen en uiteindelijk weer naar papier. En dan verder... afmaken met bruin papier, dan in de eerste verf, dan in de kleur en tot slot in de vernis... het is altijd heel hard werken met als deadline het weekend van carnaval waar we de Optocht rijden. Klein en groot werkt samen, leert van elkaar en zit elkaar soms in de weg. Verenigingen naast elkaar, soms met smacht kijkend hoe snel die ander vordert. De schouders eronder...

En toen kwam de mededeling dat er dit jaar geen Optocht gereden wordt. Geen uitstel naar later dit voorjaar. Wat een teleurstelling!! Kun je dan nog wel iets met die wagens? Zeker wel. Gelukkig kunnen de wagens in de bouwhal blijven staan. Het is nu een bouwhal in bouwstop. Vanaf 1 maart gaat de boel dicht om daarna in oktober weer open te gaan.

**We zen nie te houwe en we blijven nie te houwe.
Wai vieren altijd carnaval!!**



Prinseroile

Oep de Kiosk

IN EEN NOTEDOP:

Heel 't Faantelaand oep de kiosk, nie-te-houwe Jeugdraad, opgelucht Oud PrinseGarde en unne gloednieuwe, supertrotse Prins van 't Faantelaand:

Half acht

Half acht, frisse start: presentatoren Sophie Peters, Peter Liedorp, Pieter Peters en Ronald de Kort voelen zich thuis op het grote podium.

De Jeugd

De Jeugdprinsenwagen met Jeugdprins Tijs, Prinses Yente en dolenthousiaste bemanning waren nie-te-houwe! Met het publiek aan bakboord werd de Kiosk rondgevaere. Later werd het jeugdprogramma afgesloten met een polonaise. Natuurlijk op het favoriete Carnavalsnummer van Jeugdprins Tijs: Ja ja ik voel het al...

Aftoige

Na een vreemd jaar was er geen Prins af te toige. Het Oud Prinsen Garde nam immers de honneurs waar. Na een kleurrijke bedankspeech van de Regelèr verlieten zij zichtbaar opgelucht het podium.

Binnehaole

Vijf maanden na de witte rook van de commissie Stiekum. Na 5 x 2 hints bij Joore laat het horen. Na de elfde hint 'ik sta opwach', na een speciaal Prinseroile- lied, met een Haove vol Faante, Faantinne en Fèrse Faantjes, en met een Kiosk vol rook nam de spanning toe. El Toreadore op het moment van verschijning en ontlading: hèt moment van Prins Jacobus d'n 26e, de nieuwe Prins van 't Faantelaand!!

Zijne Hoogheid stak direct van wal met zijn troonrede en de officiële opening van het nieuwe Carnavalsseizoen.

Later, na zijn afvaart met d'n Blaauwe Faant, werden enkele Domicilies in 't

Faantelaand bezocht. Een stevige aftrap van een toch ook weer vreemd jaar.

EERSTE EDITIE:

Prinseroile oep de Kiosk: een Carnavalsavond voor iedereen. Prinsen staan centraal, ruim baan voor de Jeugd. Altaid oep de Kiosk en altaid op 11-11.

De eerste editie is gezien de reacties van publiek èn betrokkenen goed ontvangen. We hebben er dan ook echt veel vertrouwen in dat het Prinseroile oep de Kiosk de komende jaren verder verbeterd en uitgebouwd kan gaan worden!

ZEEF de DEET!

Reserveer de datum. Vrijdag 11-november a.s. vindt de tweede editie van Prinseroile oep de Kiosk plaats. Er is absoluut niemand die daar nù al aan wil denken. Wij ook niet. Maar toch gaan we dan Prins Jacobus d'n 26e aftoige en roile.

Onmogelijk om dan te zeggen 'Goh, da wiessik nie', want je leest op dit moment de uitnodiging: welkom!!

Het wordt weer gezellig, dus beter de dag erna niks plannen.

Als je nu de deet zeeft, hoef je er voorlopig niet aan te denken!

En wij ook niet!

Zeef de deet!

Commissies Prinseroile en Oud Prinsen Garde.



IN MEMORIAM

Hans van der Haar

Hij was er altijd bij!

Sommige mensen willen niet op de voorgrond, terwijl zij er altijd bij zijn. Hij zorgde voor bewegende herinneringen en samen met zijn Carla vertegenwoordigde hij de filmploeg van de COR.

We weten nog als de dag van gisteren dat we voor het eerst in contact kwamen en dat Hans aangaf dat hij de activiteiten van de COR en de Raad van Elluf voor ons graag wilde volgen. Het eerste jaar misschien nog een beetje zoekend en wennen aan elkaar. Maar al snel werd het een routine en kregen we de smaak te pakken. Hans zorgde, met Carla in zijn kielzog, dat wij op een later moment via fraaie filmpjes konden nagenieten van leuke, mooie, gevoelige, bijzondere en soms heel gewone momenten. Hans deed dat altijd volgens eigen inzicht en die producten waren meer dan prima.

Afgelopen jaar was anders. Minder vrijheid om zelf te kiezen wat er gefilmd werd, maar veel vragen vanuit ons als COR om een filmpje hier en een opname daar te maken, die dan ook nog te compileren tot een stuk wat we weer op de socials konden gebruiken. Want het was Corona en dus rekten we alles op. "Volgend jaar doen we het weer als vanouds Hans"; waren de woorden die we gebruiken bij het laatste filmpje.

Helaas die woorden blijven leeg.... Maar niet de herinneringen aan jou!! Je houdt een plekje bij ons en Carla evenzo!

Dank je wel!



ONTBOEZEMING MOTTO 2022

De Leuthappers zen niet te houwe

Ze staan al 44 jaar te trappelen van ongeduld. Waoroem staan die Leuthappers al 44 jaar te trappele van ongeduld? Oem dè 44-jaorig bestaan te viere natuurlijk. Daor hebbè ze 44 jaar geduld vur moete hebbe. Vandaor: 'Wai zen nie te houwe'.

De roemruchte Sandoelse Leuthappers. Ontsproten op de voorlaatste dag van 1977. Aan de rand van de kribbe stonden illustere namen als Ad en Toon van Eijl, Frans van den Mosselaar, Piet van Leeuwen en niemand minder dan stalhouder Cees Berende. De rood-zwarten timmerden van meet af aan aan de weg met tal van ereprijzen in de optocht. Meer dan eens zong het hele Faantelaand het winnende carnavalslied van de Leuthappers. In de jaren '80 werd zelfs driemaal achtereen het blèrconcours gewonnen.

Carnavalstradities zijn diep geworteld in de Sandoelse klei. Elk jaar wordt er een clubinsigne uitgebracht en het touwtrekken en het ouwewaivebal zijn onlosmakelijk verbonden aan deze roemruchte carnavalsvereniging. Reeds vele jaren zijn ze gelukkig in het leuthuwelijk met de naburige Daltons. Met recht mogen de Leuthappers fier zijn op hun mooie carnavalshistorie. Met recht is ook ut Faantelaand trots op de Leuthappers van ut Sandoel.

Hopelijk kan het die trots een keer laten zien tijdens een bruisend carnavalsjubileumfeest. Als we dan het motto 'Wai zen nie te houwe' zo letterlijk uitdragen dat we met zijn allen, in het knusse huiselijke domicilie op het Sandoel, uiteindelijk ouderwets met de benen buiten hangen.

Leuthappers proficiat! Oep naor de 55.



DE LEUTHAPPERS EN HUN JARIG JUBILEUM

44



Op 10 december 2021 was het exact de datum waarop de CV "De Leuthappers" 44 jaar bestond. Ook wij als Leuthappers hadden ons jubileumjaar 2020-2021 anders voorgesteld dan het werkelijk is gegaan. Wij hadden een zeer feestelijk jaar in gedachten, met leuke activiteiten en een enorm knalfeest, echter niets is minder waar. De covid blijft ons allen behoorlijk dwarsbomen.

Tijdens ons online 11-11 bal, hebben wij ons jubileum al een beetje gevierd.

Maar in de toekomst zijn wij zeker van plan deze behaalde mijlpaal echt

"Live" te vieren. Bij deze willen we meteen van de gelegenheid gebruik maken om CV TJOP-TJOP te feliciteren met hun 22 jarig jubileum! En ook voor jullie geldt: maak er ondanks alles nog een mooi jubileum jaar van en geniet van deze behaalde mijlpaal.

Dus Leuthapperkes en Leuthapperinnekes en andere Faantelaandse meese hou oewe rug recht en blaif gezond. En zai nou is verstaandig en lee al weh geld opzai want wai zen Carnavallers da zit oons in t bloed. Want As we straks wir mooge, nou berg oew aige maar want dan zen wai nie te houwe.

Allaaf en veul leut avast!!

Jurgen Berende, voorzitter van de Leuthappers

Wie zijn de Leuthappers?

Wai zen ut clubke van de zwart mee rooje kielen en



wai hebbe oons domicilie op ut ouw Sandoel! CV "De Leuthappers" zen al gelaik van 1977 af altij bezig gewiest oep t Faantelaand. Was het niet door deelname aan het blerconcour dan wel het meedoen aan de jaarlijkse carnavalesoptocht op zondag in het Faantelaand. In de loop van al die jaren hebben we natuurlijk verschillende leden zien komen en gaan. Helaas net als bij andere clubs zijn er ook al oud leden weggefallen. Dat doet pijn maar gebeurd in het leven. Echter al deze leden hebben samen gezorgd voor de vorm van de club zoals deze nu bestaat. Het is een hartelijke en gezellige club, die opnieuw aan het verjongen is en waar zeker ruimte is om dingen te organiseren en een club waar men elkaar in je waarde laat. Het doet ons ook goed dat we nu ook, al is het gehele carnavalesgebeuren voor 2022 nog niet zeker, weer nieuwe gezichten binnen de vereniging zien, die het stokje van de ouderen leden overnemen. Op zich moet het ook zo gaan, willen we als vereniging blijven bestaan en ons richten op het volgende jubileum op 10 december 2032. Dit lijkt nog ver weg maar pas op: de jaren gaan snel.

ONS CLUB MOTTO:

Het meedoen is bij ons belangrijker dan het winnen!!

Een aantal hoogtepunten van onze vereniging willen we even op een rijtje zetten:

Blerconcour:

84/85: 1ste prijs met we ge hedt motte houwe

85/86: 1ste prijs met Wai kaike nie waier

86/87: 1ste prijs met Vlak oons nie oit

90/91: 2de prijs met Blaif nie altaid oep da stoepke staon.

4X VINYL EN 2X OP CD.

99/2000: 1ste prijs met Wai gaon over dun durruppl

Optochten:

Wagens met 1ste prijs.

2013: Het fer broist - 1e prijs kleine wagens

2016: Van wirskaante of hoe dan ok wai bekaike ut vanaf de bok - 1e prijs grote wagens

Carnavaleske groet

De Leuthappers



11-11

Hedde gij het geraoje deus jaor?
Ikke derrum wel. Sterker nog, deus jaor wist ik
het snel
Bij dieje koek wist ik het al
Dun dieje van Bras is van 't jaor Prins Carnaval!

Prinsen raoje, daar kijk ik ieder jaar naar uit
Want dat is het begin van de leut en de gein
Meej mekaore entele en krèete
Over wie dit jaor de leutvorst zal zijn

En dan allemaal naar het versierde plein
Waar de muziek nog wat onwennig uit de
speakers klinkt
Maar waar het bloed langzaam verwarmd wordt
Terwijl de nieuwe vorst "dit wordt mijn dag"
zingt

Daar begint de polonaise
Die tot Aswoensdag duren zal
11-11 wat ben ik blij met jou
Bij jou begint ons carnaval

11-11 wat een prachtig verhaal
Een verhaal wat we moeten koesteren, het is
een signaal
11-11 geeft verlichting en brengt ons samen
Alle engelen, verkleed als zotten en gekken...
In de naam van de vader, de zoon ,de heilige
geest...
Amen

Kristel



MUZIEKVERENIGING SWITCH

1. Hoe zijn jullie de coronatijd doorgekomen als vereniging?

We zijn de coronatijd redelijk doorgekomen.
Helaas onze repetities tijdig moeten beëindigen. We
hopen dan ook om zsm weer te mogen beginnen.

2. Wa doen jullie failluk?
zie onder

3. Waarom zain jullie nie meer te houwe?

Wai zain nie mir te houwe, omdat we al lange
tijd een hechte groep zijn en in goede en slechte
tijden elkaar helpen en steunen.
Dit maakt de groep zo uniek.



WAI 3E

1. Hoe zijn jullie de coronatijd doorgekomen als vereniging?

In gepaste vriendschap, af en toe onder het
genot van een borrel

2. Wa doen jullie failluk?

Failuk zijn Wai Drieje als carnavalsclubke alleen
maar actief, vlak voor en tijdens carnaval.

3. Waarom zain jullie nie meer te houwe?

Wai zijn nie meer te houwe omdat het tijd wordt
dat we weer eens echt aon d'n bak kunne.

PARTY BOYS

1. Hoe zijn jullie de coronatijd doorgekomen als vereniging?

Hard voor weinig nooit chagrijnig.

2. Wa doen jullie failluk?

Failuk!! Doen wij
carnavalswagensbouwen en
feestjes organiseren

3. Waarom zain jullie nie meer te houwe?

Waarom zijn jullie nie meer te
houwe? Omdat carnavals bloed
kruipt waar het niet gaan kan.

TJOP TJOP

1. Hoe zijn jullie de coronatijd doorgekomen als vereniging?

Wai hadden veul plannen voor ons 22-jarig bestaon en die konden natuurlijk niet durgaon. In plek van meej de haande in de lucht te staon, zaten we thoïs meej de haande in de proik. Wai hebbe er toch iets van proberen te maoke meej un online bingo meej prachtige praize die ge echt nie wou winnen, fietspuzzeltochten meej letters en meej Tjopvragen oem toch un bietje sportief bezig te zain. Verder konden de leden een online felicitatie maken vur het jubileum en daarvan is een filmpke gemaakt. Un week vur carnaval kregen alle Tjoppers un "feestemmer" met daarin alles voor een feestje, zoals bier, chips, carnivalsdip, serpentines en een Tjop-opener. Ut pronkstuk was een Tjop-vlag vur aon de gevel. Veel Tjoppers hebben meegedaan meej Carnaval oep d'n Dam en er un gezellig feestje van gemaakt. De leste activiteit was een bijkletsbbq bij Linq, toen het nog net kon.

2. Wa doen jullie failluk?

Oep ut moment nie zoveul as we zouden willen. Normaal zain de Tjoppers bij veul activiteiten te vinden, zoals blèren, sauwelen en de optocht. Op carnivalsdinsdag organiseren wai al jaore de Limbo Contest vur joeng en oud. Zo gauw er iets te doen is zain wai durbai. We zain ook nog steeds bezig om het 22-jarig jubileum vorm te geven en dat gaat zeker deur!

3. Waarom zain jullie nie meer te houwe?

Nou des nie moeiluk, wai staon al 2 jaor te stuiten en oem de feestneus wir oep te zetten en eroep oit te gaon. Wai willen nou onderhaand wel ut 22-jaar bestaon viere en meej oonze carnivalswagen dur het Faantelaand rijden. En liever gisteren dan vandaag...wai staon in de startblokken, kom mar oep!



DHO IK & GAI

Als we dit stukje aan het schrijven zijn, beseffen we in wat voor andere tijd we nu leven. Carnavallers zijn wij in hart en nieren maar al bijna twee jaar is dit onmogelijk door COVID. Wij zijn natuurlijk met z'n twee dus hebben veel contact met elkaar, zowel telefonisch als fysiek. Dit heeft een mens nodig. Elke keer verzinnen we weer wat voor een optocht of tekst voor ons liedje, en elke keer worden we weer teruggefloten.

We hebben natuurlijk gewoon ons werk. Ik heeft een mooie bloemenzaak "Bloem-in" en Gij werkt als financieel administratief medewerkster bij een bedrijf dat machines maakt voor de snoepjes industrie. Ik is altijd aanwezig in haar winkel, zowel binnen als buiten. Gij werkt zowel thuis als op de zaak.

Ook wij zijn niet meer te houwe en blijven hopen dat er in 2022 toch weer het een en ander mogelijk is al is het op een ander tijdstip.

Wij zijn er kloar veur.

Iedereen, HOU VOL!!

LIEFS VAN ONS



1. Hoe zijn jullie de coronatijd doorgekomen als vereniging?

Toch bij een kleine versoepeling iets organiseren om wa leut te hebben.

2. Wa doen jullie failluk?

Al 18 jaar wagens bouwen en feestavonden organiseren.

3. Waarom zain jullie nie meer te houwe?

Veel te lang stilgezeten!



RAAD VAN '11

1. Hoe zijn jullie de coronatijd doorgekomen als vereniging?

Amper, het was echt afkicken om elkaar amper te zien, om een potje bier te drinken en slap te ouwehoeren.

2. Wa doen jullie failluk?

Wat een vraag, we proberen de prins bij te staan voor, tijdens en na carnaval.

3. Waarom zain jullie nie meer te houwe?

"wat er ook gebeuren zal, we vieren altijd carnaval".

DE FAANT

1. Hoe zijn jullie de coronatijd doorgekomen als vereniging?

Queen's Gambit kijken op Netflix, de schaakpuzzel van de dag in de krant maken, paard naar E4, op meerdere borden tegelijk schaken, pionnen verzetten en lopers vooruitsturen.

2. Wa doen jullie failluk?

Veel te veel om in één treffende pakkende zin te omschrijven, vandaar dat wij de ruimte nemen om meerdere zinnen te gebruiken. Wij feesten, quizen, doen aan snotpinnekesbal, Sinterklaas en wagens bouwen. Sinds kort ook schaken. Wij zijn gespecialiseerd in de Siciliaanse opening, maar het herdersmatje gaat ons ook goed af.

3. Waarom zain jullie nie meer te houwe?

In coronatijd stonden wij even schaakmat. Na een jaar door corona in de touwe zèn wai absoluut niet meer te houwe, daarom gaon wai un schaakbord bouwe.



TANTE JO

1. Hoe zijn jullie de coronatijd doorgekomen als vereniging?

Wai hadden veul plannen voor ons 22-jarig Zijn we er al doorheen dan? We zijn er tot op heden in diepe stilte doorheen gekomen. Tot groot genoegen van onze huisgenoten overigens, voor hen kan corona niet lang genoeg duren. Iedere persco is in onze gezinnen een omgekeerde spanning. Bij ons wordt gejuicht als we weer niet mogen. Voor ons muzikanten is het natuurlijk wel vervelend, we doen namelijk nooit mee aan festivals als de straatparade in Dongen of de Kaaise dweildag in Oosterhout. Die gaan nu helaas weer niet door. Dus is het voor ons lastig om optredens te vinden waaraan we niet mee kunnen doen. Doordat alles afgelast wordt kunnen we nergens niet aan meedoen, dat maakt het voor een kapel als Tante Jo erg moeilijk om deze vervelende tijd door te komen

2. Wa doen jullie failluk?

Daar zijn we het zelf nog niet echt over eens. Het is bijna frustrerend te noemen, want iedere repetitie begint met dezelfde ellenlange discussie. "Wat gaan we doen als Tante Jo zijnde." We hebben de naam natuurlijk ook niet mee. Neem mijn tante Jo bijvoorbeeld, ik zou niet weten wat die altijd doet. Maar ook niet wanneer. Want wanneer heeft tante Jo nou tijd? Die is altijd druk en heeft altijd wel wat beters te doen. En zo hebben we allemaal wel een tante Jo waarvan we ons afvragen, wat doet die eigenlijk heel d'n dag. Van sommige is het overigens wel bekend, die weten wel wat hun tante Jo de hele dag doet; (maauwe, nie te wèèinig!!). Maar ja of dat zo gezellig is

3. Waarom zain jullie nie meer te houwe?

Omdat je natuurlijk niet alles kan houwe. Dan wordt het wel een grote troep in huis, want het schuurke is natuurlijk al gauw te klein. Daarom moet je nie meer houwe dan dagge echt nodig hebt. Rare vraag trouwens, dat heeft toch niks met onze kapel Tante Jo te maken. Maar om eerlijk te zijn, wij hebben er wel zin in, in carnaval. Wij zijn wel erg benieuwd waar we allemaal weer niet aan mee kunnen gaan doen. Eén ding is zeker, wij gaan niet skiën, wij vieren carnaval en als er geen carnaval wordt gevierd, dan doen wij daar niet aan mee vandaag....wai staon in de startblokken, kom mar oep!



WEBSJOP

Sjaal

Lekkere warme sjaal! Draagbaar op alle dagen, zo dus ook met carnaval!



FAANTELAAND
T FEËR LEET ER ZO SCHOON TE KAIKE



Vlag

De nieuwe vlag van het Faantelaand.



Button

Een mooie button voor op ouw pekske!



Schild

Het dwarse Faantelaand schildje!



Pin 2022

De Jaarpin van 2022 om te verzamelen!
Die mag je niet missen!

Scan de QR code om naar de websjop te gaan en items te bestellen!



PRINSENRECEPTIE JACOBUS D'N 26^E

Zou het kunnen... het kon niet.... het kon nog steeds niet..... en toen.... op 6 februari kon het WEL!!

Een dikke twee weken geleden was het dan eindelijk zover. Op zondag 6 februari 2022 verzamelden genodigden en aangemelden (tenslotte was dat nodig vanwege de geldende coronamaatregelen) zich in twee tijdsblokken in Zalencentrum Boelaars. Hubert Boelaars en Jurgen Berende sloegen de handen ineen en organiseerden samen met de Prinseroilcommissie een heuse Prinsenreceptie voor Prins Jacobus d'n 26e. Na zijn onthulling op de 11e van de 11e was dit zijn eerste echt activiteit als Prins. Hij kon eindelijk de welgemeende felicitaties van familie, vrienden en carnavalsvierders in ontvangst nemen.



En daarvan werd genoten. Menigeen zorgde voor een ludiek cadeau, van de Blauwe Faant jr, tot een karikatuur van onze Prins, van hartversterkers tot een overlevingskit tijdens de carnavalsdagen. Buiten dat alles was het de sfeer die zorgde dat velen een gevoel van carnaval ervoeren.

Menig zucht werd geslaakt en er werd vooral genoten. Zou dit dan de voorbode zijn dat we toch iets van carnaval kunnen vieren...

Zien wij jou ook Oep d'n Dam volgende week zondag 27 februari 2022!!



DE ZWERVERS

Net als voor anderen mensen en verenigingen heeft Corona een grote invloed gehad op onze activiteiten afgelopen jaar. Minder vaste kosten wat geleid heeft tot de eerste contributie verhoging sinds 25 jaar !!

In het begin van het jaar, gedurende de lockdown en avondklok, hadden we helemaal geen repetities, en uiteraard ok geen optredens. Daarna hebben we gelukkig wel weer regelmatig kunnen repeteren (en de bierpot kunnen aanvullen) en wat waren we blij dat we afgelopen november weer konden optreden.

We hadden een grote groep muzikanten bij elkaar gekregen, waarmee we zeer gezellige avond hebben met het Kwekgala in Geertruidenberg. We openden de avond, hebben met veel plezier meegedaan met het Kwekgala en mochten later op avond ook nog een half uurtje optreden. Wel even wennen, om 17:00 aanwezig zijn, 17:30 spelen, maar dan is 12:00 een mooie tijd om te stoppen.

Een week later mochten we ook spelen, bij het nieuwe Prinsenroile in het Veer. Een mooi, goed georganiseerd nieuw evenement op de carnavalsagenda in het Veer. Onder prachtige weersomstandigheden, werd op mooie en waardige wijze de nieuwe Prins en Jeugdprins gepresenteerd.

Inmiddels hebben we helaas weer moeten stoppen met repeteren, na een aantal weken op aangepaste tijden gerepeteerd te hebben. De aanloopactiviteiten naar Carnaval, wat voor ons vele optredens zijn (Bleren, Sauwelen (G'berg en R'Veer) open dag bouwshal, Leuteteutenbal etc) zijn inmiddels grotendeels afgelast.

Wij hopen dat met Carnaval er toch weer wat mogelijk is, zoals buiten optredens, zodat wij met onze blaaskapel een muzikale bijdrage kunnen/mogen leveren aan carnavalsactiviteiten die tijdens Carnaval buiten georganiseerd mogen worden in onze gemeente !

Met muzikale groet
DE ZWERVERS



Blaaskapel De Zwervers

Tel : 0162 - 522856 Raamsdonksveer

Dit jaar doen we het weer anders....

Sponsors blijven voor ons als COR heel belangrijk om ook in de toekomst de verschillende carnavalsactiviteiten te kunnen organiseren. Daarom zijn we meer dan blij met toch enkele nieuwe sponsors die zich hebben aangemeld en waarden wij de jarenlange, onvoorwaardelijke steun van vele anderen.

Aarts Koeltechniek | Adera Financiële en fiscale consultancy | AH van Gameren
Ajora Timmerwerken | Alfa Consultants | Amer Notarissen | Atelier Carolien | Autobedrijf
Hans van Eijk | Autorijschool Hendriks | Autorijschool Volharding | Bakkerij Wiercx | BE
de Spoordijk (Hanex tankstations) | Bensign | Bij Jenneke | Bijbee | Boelaars Zalencentrum
Borduuratelier Elonsa | Bouwbedrijf Heesters | Brovis | Café Berende | Cafe Linq
CeeBee afbouw | Corné Leijs/Frits Leijs | Cristal Cleaning | CV. De Faant
Dak en gevel Ingenieurs (DGI) | De Haven Timmerwerken | De Kroes | De Man Fleurcenter
De Meijer installatietechniek | De Posterij | De Stek | De Verkleeddoos | De Witte Leeuw
Delta Staal | DrukwerkTijger | E.M. de Jong | E.S.A. group | EKN | FA support | Feja beheer FF
Marge | Fijnevent | Fort Lunet | Fysio Erik Zuur | Fysiotherapeut Sloothaak
Fysiotherapie Harold Bouwens | Gebr. Van Dijk Installatie | Hankomotief
HB Timmer & Afbouwbedrijf | Hovers Hoveniersbedrijf | HS Schoonmaakbedrijf | i-Tonline
JC Straaltechniek bv | Johan de kapper moderne haarmode | Jumo Supermarkt
Kappers Express | Keesmaat Schilderwerken | Kort Totaalbouw | Markfield Menstuff
MetRoosjes | MRO Electrotechniek | MSG Software | Nicolee Headlines | Nion Watersport
Ouwe jongens krentenbrood | Praktijk Raamsdonk | Praktijk voor Fysio therapie
Geertruidenberg | Praxis | PS van Seeters schilderbedrijf | Quist | RB Stucwerken
RBM Culinair | RC Transport | Restaurant Triangel | RiBrandy brandbeveiliging
Roberts groente en fruit | Rodenburg Installatiebedrijven BV. | Ruud Schoenmakers
tentenverhuur/Tinekes tuinen | RVD Techniek | Schellenbach | Siebe Hairshop | Smaakwater
Stassar Watch en see | Steek voor steek | Steigengahaarmode | Strikolith | T Bruintje
Tak jachtbouw en jachtbeplatingen | Technisch Adviesburo Wiercx | TecnoSpirit BV
The travel company | Theo Leenders | Twinsound | Uitzendbureau Brabant
v d Pluijm B.V. | Van Beek & Bloemsaat | Van den Hout Bouwkundig adviesbureau
Van der Kuyp's Machinefabriek | Van Dinteren Bouw | van Iersel schoenmaker
Van Noordenne staal | Van Steenhoven Infra | Van de Lande | VDK bouw en onderhoud VDK
Bouwmanagement Verschure Shipping | Vinks Vaten | Voegbedrijf Koopmans | Vrienden
Veers Carnaval WdBruijn ontwerp bureau voor tuin, stad en landschap
Weterings Bouwbedrijf | Wuijten Shipping | ZnEb Expertise en taxatie | Zus en Zooz

PROXSYS*

PI MEDICAL

DE JONG
Marine Service



DANKWOORD OUD PRINSEN



Twedde jeugd Oud Prinsen

Elf hints leiden in januari 2020 naar het Oud Prinsengarde dat de honneurs waar zal nemen. Bijzondere oplossing in een bijzonder jaar. Er werd 43 maal acte de présence gegeven, want van Prinseroile in Fort Lunet tot Oep de Kiosk gebeurde veel meer dan vooraf werd verwacht:

Van Telebingosnabbelknabbelsauwelmarathon tot plechtig Mariakapel-momentje. Van Sleuteloverdracht tot Leuthappers online Bingo 11-11 bal. Van Boelaars carnaval drive thru tot huwelijk Prins Royale. Van Faantekarrekes naar Oep d'n Dam tot presentatie Jeugdprins Tijs. Enzovoort, Enzovoort....

Prins ben je in 't Faantelaand al jaren èèn jaar. Bijzonder dus als nogmaals een beroep wordt gedaan. We hebben het graag en met plezier gedaan. Maar ook wij zien liever een nieuwe Prins in het Prinsenkostuum met drie veren, Prinselijke ketting en Scepter.

Wij wensen onze opvolger Zijne Hoogheid Prins Jacobus d'n 26e vooral veel plezier, veel succes en heul veul mooie Carnavalsmomenten tijdens zijn Prinsschap.

De Hoogheden van het Oud Prinsen Garde.



Alaaf,
Oud Jeugdprins Stijn

Mijn jaar als Jeugdprins van het Faantelaand is helaas voorbij. Wat heb ik samen met mijn Prinses en Raad een aparte carnaval gehad. Veel kon helaas niet doorgaan maar wat wel doorging, daar hebben we dan ook extra van genoten. Toch heb ik ondanks corona wel hele leuke dingen mogen doen. Het samen met de jeugd maken van de pop was erg leuk. Het Oep d'n Dam was toch wel het leukste wat we als complete Jeugdpraad hebben mogen meemaken. Overal gaan kijken wat mensen er van hadden gemaakt om thuis toch gezellig carnaval te vieren. Ik hoop dat er dit jaar ondanks de maatregelen toch een leutig carnaval kan zijn voor de nieuwe Jeugdprins, Prinses en zijn voltallige Raad.



DANKWOORD OUD JEUGDPRINSEN



mee met vormen en plakken en uiteindelijk verven van de Grotste Faant.

Elk jaar krijgt de Grotste Faant weer een eigen gezicht. Deelnemers aan het jeugdbouwproject helpen Optocht aan de kiosk gehesen. De Grotste Faant is tegenwoordig een olifaant in een blauw schuifje. Afscheid van de Grotste Faant. Sinds twee jaar wordt de Grotste Faant niet meer voor de start van 'n 'verbrand' en is carnaval in het Faanteland weer voorbij. Met het Destaggenavondlied nemen wij de kiosk, als teken dat Raamsdonksveer weer even Faanteland is. Op Destaggenavond wordt hij in Raamsdonksveer carnaval wordt gevierd is hij er op carnavalszondag bij. Jarenlang hing hij aan En dan hebben we nog ons carnavalssymbool! Onze Grotste Faant. Al vanaf de beginjaren dat er

Grotste Faant

Wat houdt het jeugdbouwproject in? Individuen of kleine groepjes jeugd melden zich aan en starten dan met het bouwen van een klein wagentje in de bouwhal, waarmee zij meelopen in de optocht op zondag. Onder begeleiding van ervaren mensen vaak op zaterdag aan de slag met het bedenken, in elkaar zetten, vormen en plakken en tot slotte verven van de wagens. Niet alleen leidt het tot een mooi resultaat, soms ontstaan er levenslange vriendschappen en bouwers voor de toekomst!

Jeugdbouwproject

Sommige Faantjes en Snotpinnen groeien er letterlijk mee op, die gaan vanaf de geboorte mee met ons ma of pa' of opa en oma... kijken naar de optocht of mee naar het café. Vroeger lagen Faantjes en Snotpinne dan in hun wagentje onder de tafel te slapen, nu krijgen ze oordoppen op, maar staan ze nog steeds onder diezelfde tafel. En er zijn Faantjes en Snotpinnen die net iets later de smaak te pakken krijgen. Omdat ze iemand kennen die carnaval viert, ze het op school horen, mee gaan naar de bouwhal of gewoon genieten van de gezelligheid. Hoe het ook komt... Als het maar komt! De liefde voor carnaval kunnen 'wair d'r'ingiete'. Eén van de manieren waarop we dat doen is door onze jeugd al vroeg mee te laten doen met het bouwen aan een wagen.

WAI GIETEN UIT MEJ DE PAPERIL IN...

Faantekarretjes

2022 2022

En toen kwam er een jaar waarin we geen optocht konden rijden vanwege Covid-19. Afgelopen jaar was dat zo en vierden we Carnaval Oep d'n Dam. Versierde dammen en Faantekarretjes zagen het daglicht. Hoe leuk was dat! Vele Faantjes en Snotpinners maakten in de schuur, garage, zolder of waar dan ook samen met vriendjes of ouders en grootouders een mooi karretje die vervolgens tijdens carnavalszondag door de sneeuw in 't Faantelaand rondreden. Dat doen we dit jaar weer en de mooiste Faantekar kan ook nog een prijsje winnen. Hoewel eigenlijk iedereen die meedoet een winnaar is!

Ben jij erbij? optocht@de-cor.nl





“

”

Mijn naam is Thomas Renne, ik ben 10 jaar en zit op de Ruif in groep 6a. Ik ben nie te houwe als ik gekard heb. Als ik carnavalsmuziek hoor ga ik helemaal los. Later wil ik politteagent worden. Ik droom het liefste over een PlayStation 5. Dit jaar met carnaval word ik raadslid. Ik kijk het meeste uit naar mijn eigen PlayStation 5.

”



”

Naam: Pepijn Scheerder Leeftijd: 1 jaar Ik ben nie te houwe als de muziek lekker hard staat. Als ik de toreador hoor ga ik helemaal los! Later wil ik bij Super Cars werken. Ik droom het liefste over coole auto's Dit jaar met carnaval word ik: minder verlegen. Hier kijk ik met meeste naar uit: op de carnavalswagen staan! Dit wil ik nog kwijt: mijn schoolboeken :)

”



”

Mijn naam is Vente de Beus, ik ben 13 jaar en zit op het Dongemond College in het 2e jaar. Ik ben nie te houwe als ik op het handbalveld sta. Als ik links rechts hoor ga ik helemaal los. Later wil ik graag kindertherapeut worden. Ik droom het liefste over vakante. Dit jaar met carnaval word ik prinses. Ik kijk het meeste uit naar mijn penstoen. Dit wil ik nog even kwijt: ik ga de jeugd-raad na dit jaar heel erg missen.

”



”

Mijn naam is Tessa Lips, ik ben 9 jaar en zit op De Ruif in groep 6a. Ik ben nie te houwe als het tijd is om te paardrijden. Als ik het woord paard hoor ga ik helemaal los. Later wil ik paardrijdster worden. Ik droom het liefste over eenhoorns in het wild. Dit jaar met carnaval word ik raadslid. Ik kijk er het meeste naar uit om de polonaise te lopen. Dit wil ik nog even kwijt: ik vind het vooral leuk om bij de jeugd raad te zijn omdat je vrienden hebt die er toevallig ook bij zijn.

”



”

Mijn naam is Janne Torenvliet en ben 11 jaar. Ik ben nie te houwe als de polonaise begint. Als ik Snolle bollekes hoor ga ik helemaal los. Later wil ik dat er zomer carnaval komt. Ik droom het liefste over de optocht. Dit jaar met carnaval word ik raadslid. Ik kijk het meeste uit naar naar de carnaval. Dit wil ik nog kwijt: veel leut allemaal

”



”

Mijn naam is Tibbe, ik ben 11 jaar en zit op De Wilsdonck in groep 8. Ik ben nie te houwe als Never Gonna Give You Up op staat. Dan ga ik helemaal los. Later wil ik wetenschapper worden. Ik droom het liefste over uitslapen. Dit jaar met carnaval word ik raadslid en ik kijk het meeste uit naar de optocht.

”

”





DEUGDRAAD 2022

Mijn naam is Indy van Iersel, ik ben 11 jaar en zit op De Ruif in groep 8a. Ik ben nie te houwe als ik een konijn krijg & carnaval weer begint. Als ik Nederlandse of Engelse muziek hoor dan ga ik helemaal los. Later wil ik een leuk en mooi leven. Ik droom het liefste over mijn nieuwe konijn die ik nog moet krijgen & logeren met mijn nichtjes. Dit jaar met carnaval word ik een skelet. Ik kijk het meeste uit om kerst met mijn opa, oma, tante, nichtje, vader, moeder en zus te vieren.



Mijn naam is Jintje De Bruijn, ik ben 13 jaar en zit op het Dongemond College in het 1e leerjaar.

Ik ben nie te houwe als ik goed nieuws te horen krijg. Als ik Engelse muziek hoor ga ik helemaal los. Later wil ik architect worden. Ik droom het liefste over eten.



Mijn naam is Joëll Snel, ik ben 9 jaar en zit op De Ruif in groep 6a. Ik ben nie te houwe als ik game, Pokémon. Als ik muziek hoor ga ik helemaal los. Later wil ik politteagent worden. Ik droom het liefste over Poppy Play time. Dit jaar met carnaval word ik raadslid. Ik kijk er het meeste naar uit om te dansen.



Mijn naam is Seth, ik ben 10 jaar en zit in klas 6B. Ik ben nie te houwe als er een feest is, en als ik Bacardi Lemon hoor ga ik helemaal los. Later wil ik ambulance broeder worden. Ik droom het liefste over dat er een racer komt. Dit jaar met carnaval word ik olifant of raadslid. Ik kijk het meeste uit naar de optocht.



Mijn naam is Slem, ik ben 9 jaar en zit op De Wilsdonck in groep 6.

Ik ben nie te houwe met carnaval en als ik Snollebollekes hoor ga ik helemaal los. Later wil ik graag potvoetballer worden. Ik droom het liefste over frikandellen met mayo. Dit jaar met carnaval word ik feest man (denk ik).



Mijn naam is Luuk, ik ben 9 jaar en zit op de Schoof in groep 5. Ik ben nie te houwe als ik aan het voetballen ben. Later wil ik militair worden. Ik droom het liefste over ongezond eten. Dit jaar met carnaval word ik olifant.



Mijn naam is Tijs de Koster, ik ben 12 jaar en zit op het Dongemond College in klas VH 1M. Ik ben nie te houwe als ik hamburgers rijk, en als ik de McDonalds reclame hoor ga ik helemaal los. Later wil ik iets met dieren gaan doen. Ik droom het liefste over dat iedereen gelukkig is en dat er geen corona meer is.



Hier kijk ik het meeste naar uit: Naar het feesten. Dit jaar met carnaval word ik Snollebollekes.

Dit wil ik nog kwijt, dat iedereen zichzelf moet zijn.

Toverland en Walibi te gaan.

Ik kijk er het meeste naar uit om naar

PRINS TIJS

Hallo, Faanten en Faantinnekes,

Jaja ik voel het al, het is bijna carnaval.....

Ik, Jeugdprins Tijts wil me graag aan jullie

voorstellen. Dit is mijn derde jaar bij de Jeugdraad.

Hiervoor ben ik Wapendrager en Raadslid

geweest. Ondanks dat ik nog geen "normale"

carnaval heb meegemaakt met de Jeugdraad heb

ik er wel al veel plezier gehad. Ook dit jaar is het

weer een carnaval anders dan anders. Maar dat

mag de pret niet bederven want Wai zèn nie te

houwe. Vorig jaar tijdens carnaval Oep d'n Dam

hebben we veel plezier gehad en mooie wagentjes

gezien. Ik wil alle Faanten en Faantinnekes

uitdagen om een mooie Faantenkar te bouwen en

te shoven tijdens carnaval Oep d'n Dam.

Nu zal ik mij nog even voorstellen. Ik ben Tijts de

Koster ben 12 jaar oud en zit in de brugklas van

het Dongemond college. Ik speel een instrument

genaamd trombone in het Jeugdorkest van

Harmonie de Eendracht (Ookhè). Ik speel ook

nog hockey in de C1 bij DDHC. Verder hou ik van

gamen en ben ik bij elk feestje te vinden.

Ik kijk er naar uit om samen met jullie, de

Jeugdprinses en de Jeugdraad er een fantastisch

carnaval van te maken. Er is hier maar plaats voor

1 virus en dat is het carnavaalvirus.

3 keer alaaaf



DAN BURGEMISTER

Carnaval is een feest voor jong en oud. En hier in het Faantelaand wordt dat er 'mejd'n papleepul' ingegoten. Het is eigenlijk heel normaal geworden dat er speciaal voor onze Snotpinnen & Snotpinnes een carnavalskrant wordt uitgebracht. Onze jeugdige carnavalsvierders doen namelijk niet onder voor de grote Faanten. En gelukkig maar! Over een aantal jaren komen we ze namelijk bij de grote Faanten tegen en organiseren ze zelf het feest der feesten in het Faantelaand.

Ondanks dat we al voor het tweede jaar op rij beperkt worden in het vieren van carnaval ben ik er van overtuigd dat de overdracht op onze Snotpinnen & Snotpinnes goed gebeurt. Dat geeft vertrouwen in de toekomst als we weer volop carnaval mogen vieren. Gelukkig is er dit jaar voor de jeugd meer mogelijk, zodat zij toch een beetje van het carnavalsgevoel proeven. Want ik snap ook dat de Snotpinnen & Snotpinnes 'nie te houwe' zijn. Ik laat dan ook met een gerust hart de jeugdtaken tijdens carnaval 2021/2022 over aan prins Tijs, prinses Yente en de rest van de jeugdraad.

Rest mij tot slot alle Snotpinnen & Snotpinnes van het Faanteland heel veel plezier te wensen tijdens carnaval 2022.

Marian Witte,
Burgemeester gemeente Geertruidenberg



1. Cilinder links 2. 'D' op bord 3. Ballon links 4. Lollie meisje links 5. Sminck gezicht
6. Laarzen links 7. Gele lint midden 8. Ballon rechts onder 9. Letters tas 10. 'R' vlag
rechts 11. Kadooije rechts



77 ZOEK DE VERSCHILLEN





2022

DE SNOTPIN